

Wonderen bestaan echt!

Het maakt niet uit wie je bent.
Jongen of meisje, jong of oud.
Wonderen zijn er voor iedereen.
Je kunt er op vertrouwen dat alles
op het juiste moment komt.

“Kunnen prinsen ook toveren?” vraagt Toby.
In *De prins en de fee* ontdekken Toby en Tara
dat wonderen echt bestaan.
Het verhaal komt uit het boek
Alle wijsheid op een stokje.

Veel leesplezier!
Tanja, Astrid en Erik

Stap in de wereld van Toby en Tara en beleef hoe mooi het leven is!



De PRINS en de fee

In de woonkamer van Tara's huis staat een grote verkleedkist. Er zit van alles in: jurken en pakken, schoenen en hoeden en nog veel, veel meer.

Tara rommelt in de kist en haalt een prachtige, witte jurk tevoorschijn. Haar ogen fonkelen. 'Vandaag ben ik een fee.' Ze trekt de jurk aan en draait een rondje. 'Ik voel me zo mooi met deze jurk!'

Toby heeft een zwaard en een schild gevonden. Hij doet een glanzende cape om en zet een gouden kroon op. Een echte, stoere prins. Hij glundert en zwaait met zijn zwaard. 'Kom, we gaan naar het bos,' zegt Toby. Hij pakt de hand van Tara en samen gaan ze op weg.

In het bos ziet Tara een tak op de grond liggen.

'Kijk, dit wordt mijn toverstaf,' zegt ze trots. 'Want feeën kunnen mooie dingen toveren.'

'Kunnen prinsesjes ook toveren?' vraagt Toby.

'Natuurlijk,' zegt Tara vastberaden. 'De prins heeft Sneeuwwitje toch weer tot leven gekust?'

Ze moeten er samen hard om lachen.

'Hocus pocus pilatus pas, ik wou dat er een mooi dier was.'

Tara zwaait sierlijk met de toverstok.

'Ha ha, er gebeurt niks,' zegt Toby een beetje lachend.

Teleurgesteld kijkt Tara voor zich uit. Plotseling fladdert er een prachtige vlinder naar haar toe en gaat op haar toverstok zitten.

'Jaaa... ik kan toveren!' zegt Tara trots.

Toby kijkt vol verwondering naar de vlinder. 'Wauw Tara, kijk eens wat een prachtige kleuren.'

Voorzichtig legt Tara het stokje op een omgevallen boomstam. Ze gaan een kasteel bouwen.

Toby zoekt takken voor de hut en Tara helpt hem met sjouwen. Als ze een tijd gespeeld hebben, besluiten ze om weer naar huis te gaan.

'Ik ga even mijn toverstok ophalen. Ik weet nog waar hij ligt.' Tara loopt naar de omgevallen boomstam. Verbaasd ziet ze dat de vlinder nog steeds op het stokje zit. 'Zou hij dood zijn?'

Toby bekijkt de vlinder van dichtbij. 'Hij beweegt niet meer,' merkt hij op. Dan denkt hij aan wat Tara zei. Voorzichtig geeft hij de vlinder een kusje. De vlinder begint te fladderen en vliegt weg.

'Nu weet ik het zeker,' zegt Toby trots. 'Prinsesjes kunnen ook toveren!'



Alle wijsheid op een stokje

Het leven is een avontuur
een tijd vol mooie dagen
Onderweg ontdekken wij
antwoord op onze vragen

Elke dag een nieuw begin
met wensen groot en klein
Onderweg ontdekken wij
hoe mooi we eigenlijk zijn

Met alle wijsheid op een stokje
beleven wij een nieuwe dag

www.allewijsheidopeenstokje.nl

Copyright De kinderen van het licht
Alle rechten voorbehouden

